


## Tolstoy: Anarşizm mi, Süregiden Felsefe mi?

### *Tolstoy: Anarchism or Perennial Philosophy*

CENGİZ MESUT TOSUN 

*Mersin University*

AHMET SELİM TÜMKAYA 

*Çağ University*

Received: 13.05.2020 | Accepted: 21.06.2020

**Abstract:** In this paper, we criticize a well-known remark in the anarchist literature, i.e., ‘Tolstoy, the Anarchist’, and we claim that this naming is, in fact, an oxymoron. As a theory having related itself to many movements throughout its historical development, anarchism presents considerable uncertainties in its theoretical structure that formed within the process. And as far as Tolstoy is concerned, even some of its proponents reject the claim that he was an anarchist. Departing from Albert Melzer’s view on Tolstoy, this paper tries to show that Meltzer was right in claiming that Tolstoy ‘had never been an anarchist’. In addition to these criticisms coming from the anarchist movement itself, this rejection is mainly grounded in the traditional roots of the concept of an ‘ideal’ religion, a religion of love that would encompass all humanity. When taken into consideration, these traditional roots to which Tolstoy devoted all his life intellectually and spiritually must bring him closer to the Perennial Philosophy; as a result, we claim that Tolstoy must be viewed as a ‘perennialist’ rather than an ‘anarchist’.

**Keywords:** Tolstoy, Anarchism, religion, perennial philosophy, God.

✉ Cengiz Mesut Tosun  
Mersin Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü  
33343, Mersin, Turkey | cengiztosun@hotmail.com

✉ Ahmet Selim Tümkaya  
Çağ Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu  
33800, Mersin, Turkey | ahmettumkaya@cag.edu.tr



## Giriş

Tolstoy'un çağındaki akımlardan, özellikle de anarşizm kuramından etkilenmemesi söz konusu olamaz; ama anarşizmle anılması, 20 yüzyılın bazı anarşizm kuramcıları için bile doğru bir saptama değildir. 20 yüzyılın ikinci yarısında anarşizm kuram ve kılıgında sergilediği tutarlı düşünce ve eylemleriyle kalıcı bir iz bıraktığı düşünülen Albert Meltzer'e göre Tolstoy hiçbir zaman anarşist olmamıştır; olsa olsa hayranlarının, medyanın, burjuva tarihçilerinin/akademinin ürettiği popüler görüş Tolstoy'u da anarşizm kuramıyla etiketlemiştir. (Meltzer, 1996: 9-10). Meltzer'e göre anarşizm terimi geriye dönük olarak pek çok gruba uygulanmıştır ama gerçekte ancak 19 yüzyılın ortalarından sonra günümüzde de geçerli olan yaygın anlamını kazandığı söylenebilir. Dolayısıyla Tolstoy'a yaşamı boyunca baskın olmuş, ister karşı olduğu isterse kendisine yöneldiği din referanslı bir düşünce yaşantısını bir kenara bıraksak bile, salt anarşizm kuramının içinden gelen bu eleştiriler onun bu şekilde sınıflanmasını sorgulama konusu yapıyor.

Öncelikle yaşadığı dönemi göz önüne alırsak, Tolstoy dinlerin giderek daha yoğun eleştirilere hedef olduğu ve temel mesajlarının giderek daha fazla gölgede kaldığı entelektüel bir ortamda yaşamıştır. Yeni oluşan bu paradigmaya göre dinler, yaşam, evren ya da insan ruhuna ilişkin söylemlerinde cevapladıklarından daha fazla soru yaratmaktadırlar. Özellikle kurumsal dinlerle bütünleşik metafizik /teolojik belirlemeler giderek insan ruhundaki inandırıcılıklarını yitirmektedir ve bir ölçüde işlevsizleştiklerinden söz edilebilir. En azından Tolstoy'un dinsel arayışında vardığı sonuç budur ve *İtirafırlarım*'da anlattığı gibi, eğer hedef olduğu tüm eleştirilere rağmen dinde bir gerçek payı olduğu savunulacaksa, bu ancak metafizik/teolojik söylemlerin yerlerini daha temel bir özelliğe, yani dinlerin sevgi temelli birleştirici ruhuna bırakmasıyla mümkün olacaktır. Bu amacı yaşama geçirecek bir "gerçek arayışı", Tolstoy'un yaşamının sonuna kadar devam eder. Tolstoy böylesi bir arayışın içinde yaşamış bir düşünür/yazardır ve anarşizme teğet geçen arayışı, Meltzer'i doğrulayan bir şekilde hiçbir zaman anarşist bir toplum felsefesi düzeyine ulaşma amacı gütmemiştir. *A Calendar of Wisdom*'ın 30 Haziran günü için Herzen'den bir alıntı yapar: "İnsanlığı kurtarmak yerine herkes kendini kurtarmalıdır" (Tolstoy, 2001). Bu kurtuluş ancak dinsel temelli bir düşünce ve duygu



yapısı içinde mümkün olabilir. Dolayısıyla Tolstoy gibi farklı zamanlarda kendini bir Hıristiyan, farklı iddialara göre de öteki dinlere ait gören bir düşünce insanının besbelli ki içinde anılmak istediği geleneğin kapsamını, anarşizmden daha kapsamlı bir zemine zaten oturttüğünü görüyoruz.

Her durumda özellikle Tolstoy gibi çok yönlü bir arayış ve olağanüstü mücadelelerin yaşandığı bir “insanlık evreni” söz konusuysa, içinde anarşizm de dahil olmak üzere birçok akımın onu kendine mal etmesi doğal. Nesnelliği her zaman sorgulanabilir tarih yazımcıları için de durum farklı değil; bu arayışın tek tek uğraklarını düşündüğümüzde, her ne kadar yazar tarafından da çeşitli zamanlarda destekleniyormuş gibi görünen Tolstoy-anarşizm yakınlaşmasını bir ölçüde haklı görebilsek de daha geniş bir perspektiften baktığımızda bunun aceleci bir sınıflama, hatta bir tür ogzimoron olduğu da iddia edilmiştir. Bunun bir nedeni de her konuda olduğu gibi isimlendirme konusunda da egemen paradigmanın geleneklerin kendi perspektiflerini yok sayma eğilimiyle aceleci bir Anarşist Tolstoy portresini yaygınlaştırmaları olabilir. Böylece birbirini tekrarlamış gibi görünen kitaplarda hem Tolstoy’u hem de dinsel akımları anarşizm geleneği içinde bulabiliyoruz. Tolstoy’un Proudhon’a benzerliğini vurgulayan Woodcock’taki sınıflama ve Marshall’ın kesin kabul ettiği anarşist Tolstoy imgesi bunlara örnek gösterilebilir (Woodcock, 1962: 231, Marshall, 2008: 375)

Kısacası anarşizm sınıflaması, yaşamının sonuna kadar gerçek arayışının peşinde devasa bir sanatçı/düşünür belli bir perspektifi “giydirmeye” çalışmaktaymış gibi görünüyor. Başka bir deyişle Tolstoy’un durumunda kimin neyle açıklanacağı, hangi “üst” söylemle tanımlanacağı sorunu var. Besbelli ki tarihsel yanlışlık, Tolstoy’un dinsel söylemin eleştirel bir okumasıyla keşfetmeye çabaladığı geleneksel dinsel düşüncenin bazı bölümlerinin anarşist gelenekle belli ölçülerde örtüşmekte olmasından kaynaklanıyor.

### 1. Kavramlardaki Belirsizliğin Tarihsel Kökenleri

Gerçekten de Tolstoy’da anarşizm’le örtüşen öğeler yadsınamaz. Bazı yazılarında açıkça doğruluğunu kabul ettiği kurumsal yozlaşmalardan özgülleşme gerekliliğini Tolstoy yaşamının sonuna kadar savunmuştur. Atack’ın da belirttiği gibi Tolstoy anarşizmin devlete yönelik eleştirilerine



sempatiyle bakar ama kendini hibir zaman bir anarşist olarak sunmamıştır zira anarşizmi ağında kendini tanımladığı biçimiyle, yani hi de azımsanmayacak bir ölçde şiddet kullanarak toplumu deęiştirme önerileriyle, aynı zamanda materialist, hristiyan karřıtı metafizik ya da kozmoloji anlayışıyla ilişkilendirir (Attack, 2019: 94). Tm yařamına daęılmış dřnsel/sanatsal üretiminde anarşizmi olumlayan dřnceler bile her zaman kořullu olmuřtur. Örneęin Meltzer'in alıntısıyla; *Anarşizm zerine*'de Tolstoy anarşizm'in tezlerini onaylar ama anarşistlerin bunun yalnızca devrimle kurulabileceęi dřncesinde yanıldıklarını belirtir. (Meltzer, 2010; Tolstoy, 1990; Attack, 2009). Dolayısıyla Tolstoy'da anarşizmle örtřen tm öğelerin açık bir anarşizm kabulünden kaynaklanmadığı ama daha ok Meltzer'in daha once andığımız belirlemesiyle, geriye dnk olarak gerekleştirilen ařırı genelleyci bir nitelemede kullanıldığı savunulabilir.

Tolstoy'un neden kendisini anarşizm kuramına ait grmedięinin dięer bir yanıtı da anarşizm kuramcılarının zaman zaman şiddeti meřrulařtırmaları olduęu sylenebilir. Geri kuramsal olarak anarşizmin her zaman savunduęu, btncl ve tutarlı bir şiddete bařvuru izgisi yoktur ama gene de bazı kuramcıları "şiddete bařvurma" yı meřru kabul ederler ve bu bile Tolstoy'u bu akımdan uzaęa bir yerlere yerleřtirmemizi zorunlu kılıyor. Tolstoy'da politik dzeyde kendini gsteren bu şiddet karřıtlığı, kendisinden yola ıktığı dinsel dřnceyle temellenir ve anarşizmle olan en önemli yol ayrımı da bu kuramsal farklılıktır. Toplumsal bir yapının ya da politik bir sistemin şiddet kullanarak deęiştirilmesi her ne kadar daha st bir deęer adına yapılsa da yukarıda belirtildięi gibi *Anarşi zerine*'de Tolstoy tarafından reddedilmiřtir (Tolstoy, 1990: 68). Zira Tolstoy'un oldukça eleřtirel bir yaklařımla da olsa st sylem olarak dnya dinlerini, Tanrı inancını ve bundan treyen bir ahlak anlayışını temel aldıęı yapıtlarında ok belirgindir.

Gerekten de yalnızca tabandaki bu siyasal karřıtlık bile Gandhi örneęiyle Tolstoy'u anarşizmden uzak bir yerlerde grmemizi saęlayabilir. Toplumsal bir akım olarak anarşizm, belli paralellikler gsteren tarihlerinde toplumculuk geleneęi tarafından bile eleřtirilmiř ve kendini daha ok neyi reddettięiyle tanımlama eęiliminde olmuřtur. Anarşizmde ncelikle hangi biçimiyle ortaya ıkarsa ıksın devlet ve ynetici erk karřıtı bir tutum, tm geleneęin en önemli zelliklerinden biridir. Bu noktada



Gandhi'nin sözleri de Tolstoy'unakilere paralellik gösterecek ve farklı kaynaklardan geldikleri apaçık olan anarşizme ne kadar uzak olduklarını (belki de iki düşünce adamı adına) ortaya koyacaktır. Gandhi devlete karşı, anarşist bir tutum benimsemediğini, eğer yönetilenlerin büyük çoğunluğu şiddete karşıysalar, devletin de pek âla şiddete karşı bir temelde yönetilebileceğini (diğer değışle, devletin ortadan kalkmasının/yok edilmesinin hiç de zorunlu bir amaç olmadığını) belirtir ve kendi pasif direniş deneyini bu inançla sürdürdüğünü söyler. Hapishanelerde yönetime karşı meydana gelebilecek yasa ihlallerinin bile bu anlamda pasif direniş idealinin gerektirdiği disiplini bozmak olarak görülür (Gandhi, 1951: 60-61, 386). Burada belirtilmesi gereken ilginç bir nokta da Gandhi'nin pasif direniş olarak adlandırılan tekniğin tüm yönleriyle kendisinin de hakim olmadığını kabul etmesidir, yani sürekli bir oluşum halindeki dinsel/düşünsel/politik bir yaşantı/kuramla karşı karşıyayız. Sürekli olarak yeniden ulaşılan/keşfedilen gerçeklerin dönüştürdüğü yaşamlarında Tolstoy da Gandhi de sürekli bir yeniden biçimlenme içindedir.

Buraya kadar vurguladığımız karşıtlıklarına rağmen elbette ki Tolstoy çağından, özellikle anarşizmden etkilenmiştir ama pek çok cephede yürüttüğü kapsamlı mücadelesi kitleler üzerinde anarşizmin sınırlarını aşan pek çok akımı da etkilemiştir. Kitleler üzerindeki bu etkisi nedeniyle de ona karşı olanlar bile kurumsal yapılara getirdiği eleştirilerden dolayı Tolstoy'un kendi düşüncelerine katkılarını kabul ederler. Yine bir ogzimoron olarak görülen 'Hıristiyan toplumculuk' akımı da bunların arasındadır. (Boot, 2009: 4, 19).

Gerçekten de Tolstoy'u tanımlamada kullanılan "dinsel anarşizm" ifadesi, dinlerin kendi perspektifinden bakıldığında bir oxymoron gibi görünecektir. Anarşizmin kendi tarihinde dinsel geleneklerle ilişkilendirilmesi doğaldır çünkü toplumsal /bireysel düzeyde yaratılmak istenen değerler benzerlik gösterir; dahası sıklıkla ifade edildiği gibi anarşizm tek parça/sistematik bir kuram olmaktan çok farklı tezleri kendi içine katmaya çalışan, yirminci yüzyıldaki varoluşçuluk benzeri yamalı bir bohça gibi çağın iklimine uydurulmuş oldukça geniş düşünce eğilimleri barındıran bir isimdir. Akademik geleneklerde pek sorun yaratmayacak bu durum dinlerin kendi içinden gelen bir çözümlenmeye dayanabilir mi, ya da hangi din anarşizmle birlikte anılmayı kabul ederdi? Bir Hindu, Taoist, ya da



monoteist olarak sınıflanan dinlerden birine baėlı birine kendi geleneklerini anarşizmle ilişkilendirmenin olanaklı olup olmadığını sorsaydık, tüm söyleyebilecekleri büyük olasılıkla bu geleneğin kendi inanç sistemlerindeki doğrulardan bazılarını keşfettiėi, ama çıkış noktaları farklı olduėu için ister istemez varış noktalarının da farklı olacaėı olurdu. Colson'un belirttiėi gibi anarşizm'in sınavlarını verip derece alabileceğiniz bir akademisi, papası ya da papazları hiç olmamıştır, bu anlamda herkes ondan anladığı temelde bir yazarı/düşünürü (yeniden) değerlendirebilir (Colson, 22) ama dinsel düşüncenin "ne'liğine" bu denli gömlmüş bir düşünür olarak Tolstoy anarşizm sözcüğünü kullanma serbestliğini besbelli ki ilgilendiėi dinlerin temel önermeleri bu denli gevşek bir yorumlama özgürlüğü veremeyeceėi için kendisine tanıyamazdı. Dolayısıyla her ne kadar 'gelenekteki din' Tolstoy için her zaman bir sorgulama konusu olmuş olsa da 'anarşist Tolstoy' şeklindeki bu aceleci yaftalamaya karşı yöneltilmiş eleştirilerin önemli bir bölümü Tolstoy'un tüm yaşamını adadıėı dinsel düşünceден gelecektir.

Bu noktada yaratılan belirsizliğin belli ölçüde kelimenin tarihinden de kaynaklandığını belirtmek gerek. Gerçi anarşi, Pisagor ve Platon zamanından beri başsızlık, düzensizlik, bozulma ve çürüme gibi olumsuz niteliklerle anılagelmiştir, ancak 'arche' sözcüğünün Orta Çağ'da kazandıėı 'ilke', 'başlangıç' anlamlarına ek olarak, 'anarche' sözcüğü Tanrı'nın mutlak ve başlangıçsız varlığı olarak yeni bir anlam da kazanmıştır. (Dierse, 1971: 268). Bu iki anlamlılık, sonraları kuramsal çalışmaların kattığı eklemelerle, Tolstoy dahil kendini bu akımla isimlendirmeyecek sanatçı ve düşünceci içerecektir.

Özellikle son dönemlerde anarşizm kendi kuramsal temellerini dinlerin tarihiyle ilişkilendirmeyi denemiştir. Peter Marshall *Anarşizm'in Tarihi*'nde Kropotkin'in Taoizm klasiėi *Tao Te Chin'i* anarşizmin bir klasiėi olarak anar ve anarşizm kuramının izini geçmişte Lao Tzu'nun anarşizmle örtüşen eğilimlerinde bulabileceğimizden bahseder (Marshall, 2008: xiv, 54). Gerçi tüm dinler, anarşizmin insan doğasında var olduğunu savunduėu özgürleşme eğilimini zaten her zaman kendi içlerinde barındıra gelmişlerdir ama yine de hangi dinin kendi bütünlüğünü, paylaştığı ortak değerlere dayanarak tarihsel zorunlukların pratiğinden doğan oldukça esnek tanımlı bir kurama indirgemeyi kabul edebileceğini sormak gerekiyor.



## 2. Din: Tolstoy'da Baskın Öğe

O halde 'anarşist Tolstoy' benzeri isimlendirmeleri reddetmek için anarşizmin kendi kuramcılarından gelen tepkilere ek olarak, belki de öncelikle dinlerin anarşizm'i değerlendirme biçimlerini dikkate almak gerek. Kendi söylemleri içinde dinler "çok'u, tek'e indirgemeyi savunurlar ve olasılıkla "başsızlık", "yönetimsizlik" düşüncesi dinlerde hiçbir zaman bir ideal olmamıştır. Ama yönetim-birey ikileşmesinde ortaya çıkan 'gerçeğe yabancılaşmanın' aşılması gerekir zira bireyin içsel yaşantısında tüm sahte tanrılar silinmelidir. Dışarıdaki ortak yaşamdaki putların yıkılması da bunu izleyen bir süreçtir. Bu anlamda ilk ve en üst/yönetici erk'in (Tanrı'nın) dışındaki her yönetim, çok tanrıcıkla ya da sahte tanrılarla özdeşdir ve din, bu ikileşmeyi öncelikle tek tek öznelerin bilincinde tek Tanrı'ya indirmeye çalışır. Birey öncelikle Tanrı'ya karşı sorumludur; dışarıdaki yasalar ve ahlak bu sorumluluğun türevleri olarak öncelikle bu üst ilkeyle ilişkileri içerisinde anlam ve meşruiyet kazanırlar. Dinsel gelenek içerisinde yerleştirilen ahlak'ın bu türev olma özelliği Tolstoy'un *A Calendar of Wisdom* kitabında dünya dinlerinden alınan pek çok sözle desteklenir (Tolstoy, 2001). Dolayısıyla dinler başsızlık/yönetici erkin olmamasından çok bu erkin sahte tanrılarla doldurulmasına karşıdır. Yoksa devletin yıkılması bir yana, Hristiyanlık Sezar'ın hakkını Sezar'a bırakır, İslam mistik geleneği de çoğu zaman yönetimi "kötü"yle eş tutar ve tamamen uzağında durmaya eğilim gösterir ve din'e zarar verebilecek en küçük olasılık karşısında iç dünyaya yönelimi, güç istencine yeğ tutar (Schimmel, 1982: 48) Öteki dinler de kendileri adına kurulan erklerin yozlaştırıcı etkileri bir yanda, bozulmamış halleriyle bu Tanrı-birey ilişkisinin arasına ancak ilk/en üst erk tarafından onaylandığına inanılan, ama her durumda ilk erke tabii kalacak koşullu bir üçüncü erki koyarlar. Bu nedenle de kendi dinsel geleneklerini anarşizm'in tarihiyle ilişkilendirmek, dinsel değerler hiyerarşisinin zaten kendi içinde barındırdığı amaç ve sonuçları kaynağı ve amacı belirsizliklerle dolu bir kuramdan talep etmeye benzeyecektir.

Daha önce de belirtildiği gibi Tolstoy'da baskın olan eğilimin dinsel bir nitelik taşıdığını görüyoruz (Gorki, 2003: 9). Bu eğilim toplumsal hareketlere adanmış bir bağlanmadan çok sürekli kendini yenileyen dinsel



bir sorgulama ve buna eşlik eden dinsel bir yaşam yönündedir. Tolstoy'un ilk yılları, günlüklerine kaydettiği kadarıyla uygulamada başarısız olduğu bir sürü dinsel/ahlaki kararlar geçiyor: diğer bir deyişle düşünceleriyle tutarlı olamayan ama temel eğilimlerinde hiç değişmeyen bir sorgulama ve bağlılık söz konusu (Morson, 1998) Bu anlamda Tolstoy, tıpkı kutsal Augustine gibi düşe kalka yol alan çağdaş bir ermişe benzetilebilir ve konuyla ilgili çalışmalar bu benzerliğe dikkat çekerler (Aydın, 2008: 9).

Tolstoy'la Augustine içeriğın ötesinde kullandıkları yazın türünde de benzerlik gösterirler. Tolstoy'un *İtirafılar'ı* Tolstoy'un yaşamında dönüm noktası olarak kabul edilen 50'li yaşlardaki "dinsel dönüşüm"ü betimler ve "yaşamın anlamı" ve insanın bu sorunla ilişkisi içinde yaşantıladığı "sonsuzluk" gerçeğiyle ilişkisini anlatır. Tıpkı Aziz Augustine'in *İtirafılar'ı* gibi bu eser de onulmaz bir acının günlüğünü tutar, bu acıya karşı yapılan bir mücadelenin izini sürer. Bu mücadelede akıl ve kalp Yin Yang öğretisini simgeleyen siyah ve beyaz alanlar gibi sürekli olarak birbirlerinin alanına müdahale ederler ama mutlak bir başarı elde edemezler zira her zaman yok etmeye çalıştıkları karşıtlarını içinde barındıracaklardır. Tolstoy da *İtirafılar'm* sonlarına doğru, başlardaki akılcı bir arayışın, en azından Batı'da anlaşıldığı haliyle bir akılcılığın giderek gerilediğinden bahseder ve her şeyin ilk sebebi olarak Tanrı'nın varlığının kabulü giderek daha fazla yerleşir:

Neden yaşmalıyım, yani benim bu aldatıcı, fani yaşamımın ne gibi gerçek ve kalıcı bir sonucu olacak? Bu sonsuz evrende benim sonlu var oluşumun ne gibi bir anlamı var?" (...) Var oluşla ilgili akla gelebilecek her türlü soruya ilişkin çözümler beni açıkça tatmin etmiyordu, çünkü benim sorum ilk bakışta basit gözükse de sonlunun sonsuzla, sonsuzun da sonluyla açıklanmasını gerektiriyordu. (...) yaşamımın anlamı nedir?" (...) "Hiçbir şey." Muhakemelerimde sürekli olarak sonluyu sonluyla, sonsuzu da sonsuzla karşılaştırıyordum (başka türlü de yapamazdım zaten). Ancak bu yüzden de kaçınılmaz olan şu sonuca varıyordum: Güç güçtür, madde maddedir, irade iradedir, sonsuz sonsuzdur, hiçbir şey hiçbir şeydir. Elde edebileceğim tüm sonuç buydu. Bu matematiktekine benzer bir durumdu. Bir denklemin çözümü için kafa yordığımızda bir özdeşlik üzerinde çalıştığımızı anlarız. (...) Bütün bilimlerin bu soruya verdiği yanıt özdeşlikti. (...) Böyle bir yanıt, ancak soru başka bir şekilde ifade edilirse ve de soruya sonlunun sonsuzla olan ilişkisi dahil edilirse, elde edi-





lebilirdi. Şunu anladım ki, inancın verdiği yanıtlar her ne kadar akıldışı ve gerçek anlamından sapıtılmış da olsa, bu yanıtların üstün olan bir yanı vardı. Bu yanıtların getirdiği her çözümde sonlu ile sonsuz arasındaki ilişkiye yer verilmişti. Bu ilişki olmadan bir çözüm olamazdı. Soruyu her ne şekilde sorduysam aldığım yanıtta bu ilişki vardı. Nasıl yaşamalıyım? - Tanrının kanunlarına göre. Benim yaşamamın ne gibi bir gerçek sonucu olacak? Sonsuz ıstırap ya da sonsuz mutluluk. Yaşamın, ölümün yok edemeyeceği nasıl bir anlamı var? - Sonsuz Tanrıyla birleşmek: Cennet. Böylelikle, bana tek bilgi türü gibi gelmiş olan akılcı bilginin yanı sıra yaşayan bütün insanların bir başka, akıl dışı bilgiye –yaşamayı mümkün kılan o şeye, yani inanca– sahip olduğunu kabul etme noktasına geldim. İnanç hala bana eskiden olduğu kadar akıl dışı geliyordu, ama sadece inancın insanlığın var oluş sorusuna yanıt verdiğini ve bunun sonucu olarak da yaşamayı mümkün kıldığını kabul etmekten başka çarem de yoktu. (Tolstoy, 2006: 56-58)

### 3. Özet Olarak Tolstoy: İtiraf ve Bilgelik Takvimi

Bazı yorumculara göre *İtiraf* ve *Bilgelik Takvimi*'nin Tolstoy'un belki de insanlığa iletmeyi amaçladığı mesajın özetini en iyi ileten iki kitabı olduğunu belirtmek gerek. Özellikle de *İtiraf* kendi başına Tolstoy için insan, toplum ve evrene ilişkin sorgulamada merkezde yatan sorunun, toplumsal odaklı bir "dışarıyla" açıklanamayacağını göstermeye yeter; başlangıç noktası olarak "içerinin" alınması gerekir. Yüzyıllar önce Homeros'ta dile gelen bir düşünce vardır: insanlar kendi hataları yüzünden yanlış yere tanrıları suçlarlar. Bu gerçek *İtiraf*la bir kere daha olumlanır (Kranz, 1984: 2). Yazımı yaklaşık 40'lı yaşların sonunda başlayan *İtiraf* elbette bir anda ortaya çıkan bir dönüşümün sonucu değildir. Tolstoy'un daha 20'li yaşların sonuna doğru bile, tüm yaşamını insanlığı kurtaracak bir din kurmaya adanmayı amaçladığını okuruz. O zamana kadar yaşantı ve düşüncelerini yaşamının sonuna kadar sürecek bir alışkanlıkla günlüklerine kaydetmiştir ve bu günlükleri romanlarında kullanır. Ama edebiyatı ya da sanatı hiçbir zaman kendinde bir amaç olarak görmez; amaç her zaman dinlerde en üst ifadesini bulacağına inandığı tüm insanlığı birleştirecek bir sevgi gerçeği/sevgi dinidir ve bu da birçok yönden tutkuyla yaşadığı gerçek sevgisinden kaynaklanır. Öyküler bu süreçte bir yere kadar anlamlıdır, nitekim *Anna Karenina*'yı bitirdikten sonra romanın başarısını umursamadan kitabı iğrenç bir çalışma olarak niteler, tek üzüntüsü de hala benzer



kitaplara ihtiya duyup ona deęer veren bir kitlenin var olmasıdır. *İtiraf- lar*'dan sonraysa Tolstoy giderek daha dinsel bir yařama evrilir ve her an lebileceęi gereęi, sonsuzluk karřısında duyduęu hilik ve bu gerek karřısında benimsenecek en doęru tutumun ne olabileceęi hakkındaki sorgulamaları dřnce yařamının merkezini tutar.

Dolayısıyla her ne kadar anarřizmin saptadıęı doęrulara bir dnem ekilse de Tolstoy, en fazla *İtiraf- lar*'da betimledięi dinsel/ruhsal gerek arayıřıyla zdeřleřtirilmelidir ve bu gerek de Tolstoy'da ncelikle Berlin'in dedięi gibi tm bir evrene, bilgiye ynelen tutkulu bir alıřmanın amacıdır. Berlin bilgiye olan byle si bir eęilimi Aristo'nun kiyle karřılařtırır. Ama, diye belirtir, Tolstoy'da en bařından beri var olan bu eęilim bir sre sonra yerini Platon'unkine benzeyen bir st ilke arayıřına bırakır. Tolstoy'da bařından beri var olan iki entelektel eęilim onu bir ynyle ayrıntılar, tek tek yařantıların anlařılmasına, bylece bir anlamda merkezden uzaęa ittięi, teki eęiliminse her řeyi tek bir ilke etrafında anlayıp hissedebilme/anlam verebilmeye ynelttięi syler. Kısaca kurgusal olarak ayrıntılarında, geniř bir spektruma alabildięine yayılarak kavramaya alıřtıęı insan, yařam ve sonsuzluk gereęini bir yandan da tek bir ilke etrafında btnleřtirmeye alıřır ve bu ilkeyi tm insan abalarına anlam veren tek merkez olarak tanımlar. Bu bazı yazarlara gre Tolstoy'u sınıflamayı zorlařtıran bir eliřkidir (Berlin, 1997: 436-439). *A Calendar of Wisdom*'ın kendi dřncelerini ekledięi bir blmnde Tolstoy az okuyup ok dřnmeyi nerir, zira kiřiyle Tanrı arasına hibir řey girmemelidir. (Tolstoy, 2003: January 9, 15, 18)

*İtiraf- lar* ve *Bilgelik Takvimi* Tolstoy'un tm arayıřının hem srecini hem de sonucunu bařka bir yoruma gerek bırakmayacak kadar aıka ortaya koyar. zellikle *İtiraf- lar*'ın yazıldıęı dnemde kutuplařmıř bir toplumun iki tarafını da karřısına almaya cesaret eden olduka gncel bir kitap olduęu belirtilmelidir. Tolstoy'un yařadıęı dnem, aydınların insanı anlamada bilimi tek lt yaptıkları, kiliseninse en kk bir eleřtiryi bile řpheyle karřıladıęı bir dnemdir. te yandan romanlarıyla bilinip sevilen bir yazarın farklı bir tre geiřini eleřtirenler var. Her anlamda Tolstoy, ancak belli bir sre sonra aıktan yayınlanabileceęine inandıęı bu kitapla kendisini en yoęun eleřtirilere hedef yapıyor: temel iletiyse her iki grubu da belli llerde haklı ıkaran bir yaklařım:



Dini öğretilerde doğruluk payı olduğu benim için şüphe götürmez bir gerçek, ancak şu da kesin ki bu öğretilerde yanlışlar da var. Bense neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bulmak ve bu ikisini birbirinden ayırmak zorundayım. (Tolstoy: 2006: 92)

Kısaca dini tamamen göz ardı edemezsiniz ama uzlaşsalsal dine yönelik yaptığınız eleştirilerde doğruluk payı var. (Maude, 1987: 410-412)

Bütününde *İtirafılar*, Tolstoy'un 50'li yaşlarında yayınlanan artık Tanrı inancı ve buna uygun bir yaşam sürülmesine duyduğu inancın tüm ruhsal yaşamının merkezine yerleştiğini saptadığımız, dönüm noktası niteliğinde eseridir ve tartışma yaratacak özelliklerinden ötürü yazar bile ancak gelecekte bir zaman yayınlanabileceğini umduğunu belirtir. Bu kitapta inancın fay hatlarında yaşanan acılara tanık oluruz; bu yapı boz sürecinde inanç kendini bir kerede yerleştirmez ama parçalanmalar, uzun ve çileli bir sorgulama, kabul-ret sürecinden sonra giderek durulur ve kitap bir rüyayla biter; bu rüyada Tolstoy hala inancın belirsizliğini yaşamaktadır ama tek bildiği gözlerini yukarıya, gökyüzüne diktiğinde tüm acıların kaybolacağını hissettiğidir. Varılan bu son noktadan geriye doğru giderek, bireysel/toplumsal/tarihsel düzeyde yaşanan tüm insanlık acılarını iyileştirici, onarıcı ve bütünleştirici bir dinsel yaşantının tüm insanlık için amaçlanması gereken tek gerçek olduğu sonucuna varırız. Tolstoy'da bu, anarşizm'le karşılaştırılamayacak kadar geniş bir projedir ama her durumda ancak mistik/teolojik ayrıntılardan arındırılacak, alçakgönüllülikle yaşanacak bir dinsel yaşantıdır:

Her insan yeryüzüne Tanrı'nın iradesiyle gelmiştir. Tanrı da insanı öyle bir şekilde yaratmıştır ki, insan kendi ruhunun mahvına ya da kurtuluşuna sebep olabilir. İnsanın hayattaki görevi ruhunu kurtarmaktır ve bunu yapabilmesi için de "dindar" bir hayat sürmesi gerekir, "dindar" bir hayat sürebilmesi için de hayatın bütün zevklerini terk etmeli, bir işte alın teri dökmeli, alçakgönüllü olmalı, acı çekmeli ve merhametli olmalıdır. (Tolstoy, 2006: 77)

Orwin *İtirafılar*'ın yazımının 48 yaşında başladığını belirtir, Tolstoy'un dinsel arayışı bu kitaptan sonra çok daha belirgin bir şekilde yaşamının merkezine yerleşir. Her ne kadar Proudhon ve benzeri düşünce insanlarıyla etkileşiminde onlardan bir ölçüde etkilense de 20'li yaşlarda kurmayı



dşlediđi ‘ideal din’ projesini hibir zaman bırakmaz. Farklı eylemler ve eserlerde ortaya çıkan dinsel nitelikli bu gerek arayışıysa temelde tek bir gereklikte kklerini bulur: sevgi. Din, insan yařamı, sonsuzluk... Tolstoy’a gre sevgi olmadan bunların hibiri kavranamaz. Yine vurgulamak gerekir ki Tolstoy’un sevgiye yaptıđı bu vurguyla řiddet karřıtlıđı da aslında onun ađındaki tm dřnce akımlarına karřı konumunu belirlemeye yeterdi. Bylece bir dnemlerin toplumsal ‘bařsızlık’ utopyalarından zne merkezli bir arayıřa varıyoruz. Artık sorgulama devletin ya da otoritenin “ne”liđi ve bunlardan nasıl kurtulmak gerektiđi sorunu deđildir ama Tanrı’nın bilinmesi sorunudur. Tolstoy’un olduka alkantılı bu inan-inansızlık yolculuđunda, *İtirafılar* artık Tanrı’nın ne’liđini sorgulayacaktır:

Diyebiliyorum ki, o Tanrı arayışı bir akıl yrtřten ok bir histi, nk bu arayıř benim dřnce zincirimden yola ıkararak ilerleyen bir arayıř deđil - aslında bu arayıř dřncelerime tam da ters bir ynde ilerliyordu- yređimden yola ıkan bir arayıřtı. Bu bir tr korku, kszlk, yabancı bir lkede tek bařına kalmıřlık ve de birilerinden bir yardım beklentisi hissiydi. Geri Tanrı’nın varlıđının kanıtlanamayacađına gayet ikna olmuř durumdaydım (Kant byle bir řeyin kanıtlanamayacađını gstermiřti ve ben de onu ok iyi anlamıřtım), ancak gene de Tanrı’yı arıyor, bulmayı umuyor ve eski bir alışkanlıkla, aradıđım ama bulamadıđım o řeye dua ediyordum. (Tolstoy, 2006: 71-72)

*İtirafıların*’da vardıđı sonu, dini dřnce de belli bir geređin olduđunun kabuldr ama bu gerek kurumsallařmıř dinsel đretiyle karıřmıř, bozulmuř bir gerektir ve ayıklanması gerekir. Tolstoy bu yařantıya varana kadarki abalarını bir metaforla anlatır: Bir kayıđa bindirilen insanlar iine bırakıldıkları ve karřı kıyısına gemeleri sylenen bir nehirde bunu yapmak yerine kendilerini akıntıya bırakmıřtır ve birer birer paralanmaya giderler. Tolstoy da bir sre onlar gibi kendini akıntıya bıraktıđını, daha sonraysa onların yok oluřlarını grp kendine geldiđini anlatır.

Yazar/dřnr burada artık bir sosyal kuramcı ya da kitlelere ders verecek bir dřnr deđil, hayatta kalmaya alıřan sıradan biridir; ruhunun sonsuzla iliřkisinde keřfetmeye alıřtıđı yařamın anlamını bulmaktan ve kendi ruhunu kurtarmaktan bařka bir řey dřnemez. Bu varoluř atıřmasına yaptıkları vurgu lsnde anarřizm ve benzeri akımlardan Tolstoy’un aldıđı etki olasılıkla kendi anlam arayışına yapacađı katkıyla sınırlı olmuřtur. Bu anlamda Tolstoy’un benzeri dřnce akımlarının sylemle-



rine kendini yakın hissetmemesi düşünülemezdi ve nihayetinde bu akımlar kendilerinden önce gelen geleneksel/dinsel akımlarla ilişkilerini hiçbir dönem tamamen koparmamışlardır. Fromm toplumculuğun kökleri Yahudi-Hristiyan geleneğine uzanan bir düşünce akımı olduğunu savunur: “Gerçek seni özgürleştirecektir” bu öğretinin temel savlarından biridir (Fromm, 1962: 9). Anarşizm de dinlerle ilişkisinde yaşadığı oldukça çatışmalı süreçlerden sonra kendini tümüyle gelenekten ayrı bir akım olarak sunmamayı seçmiş gibidir ama her durumda bu ve benzeri düşünce akımlarının geleneksel dinlerle ilişkisi oldukça tek taraflı bir yararlanma gibi görünüyor ve bu noktada Tolstoy’un tarafı zaten bellidir: kendini hiçbir zaman anarşist geleneğin içinde görmemiştir. Toplu olarak bakıldığında ister toplumculuk, isterse anarşizm, koşulların insanca belirlendiği adil bir paylaşımı savunan öğretiler olarak, dinlerin toplumsal bellekte giderek zayıflayan kökensel öğretilerini dindışı biçimlerde yeniden keşfeder gibidir. Kuramsal akımların ve moda felsefi tezlerin zenginliği ile Batı felsefesi tıpkı Nietzsche’nin Zerdüşt’e söylettiği gibi, bir tür “değerlerin hırsız” gibi davranır (Nietzsche, 1997: 79). Gerçekten de Batı düşünce akımları ilginç bir hatırlama/unutma sürecinde geleneksel/dinsel tezleri kendi gelenekten bağımsızlaşma eğilimindeki kaynaklarına eklemeye ve neredeyse bir “düşünce geri-dönüşümcüsü” gibi Platon’a dipnotlar düşmeye devam ederler.

Sanatının zirvesinde *Anna Karenina*’yı iğrenç bir eser olarak niteleyen Tolstoy’unsa *İtiraflar*’dan sonra tüm bu akımlarla ilgisi kalmamış gibidir. Amacı artık ders vermek değil, yaşamın anlamıyla giderek daha fazla belirsizleşen ilişkisini kurtarmaktır. *İtiraflar*’da izlediğimiz Tolstoy intihar tasarılarının betimlemesinden, hiç de böyle şeylere vakti olmayan, o ana kadar dar kafalılıkla küçümsediği kitlelerin, yığınların bilgeliğini yeniden keşfetmeye geçer. Tolstoy parazit varlıklar olarak nitelendirdiği aydınların, sanatçıların, kendilerini yaşamın kenarına getiren hatalarının işte bu sıradan insanların bilgeliğini görememelerine bağlar. Bu “basit, sıradan” insanlar yine belli bir değere dayanarak yüzyıllardan beri onca zorluklarına katlandıkları yaşama sevinçle bağlanmışlardır ama ‘değerlerin sorgulayıcı ve yaratıcısı’ seçkin aydın kesimse intiharın kıyısındadır.

Akla dayalı bilgi beni yaşamın anlamsız olduğunu kabul etme noktasına getirmişti. Hayat akışım durmuştu ve kendimi öldürmek istiyordum. İnsanlığın



tamamina baktığımda ise insanların yaşamayı sürdürdüklerini ve yaşamın anlamını bildiklerini söylediklerini görüyordum. Bir de kendime baktım. Geçmişte hayatta bir anlam bulabildiğim sürece ve onu yaşamaya değer kılabilirdim sürece yaşamaya devam etmiş olduğumu gördüm. (Tolstoy, 2006: 58)

Tıpkı Nietzsche'nin '...sorgulamaktan yorulalı beri bulmasını öğrenen' bilgeliği gibi Tolstoy'da burnunun dibinde yaşayan sıradan insanların bilgeliğinde cevabı aramaya başlayacaktır (Nietzsche, 2002: 40-41). Ama yine *Zerdüş'*ün benzetmelerini kullanırsak "meyveleri yeterince olgun olsa da" Tolstoy "kendi meyveleri için hala yeterince olgun değildir" ve sorgulama süreci yaşamının sonuna kadar devam eder (Nietzsche, 1987: 166)

#### 4. Sanata İçkin Gerçek

Her durumda Tolstoy'un vardığı nokta kesindir: insan ancak Tanrı varsa var olduğunu hissedebilir. Bu aşamadan sonra anarşizmin devlet ya da benzeri her tür erkten özgürleşme idealleri vb. çabalar yerini Tanrı'nın gerçekliği, sonsuzluk ve eğer yaşanmaya değerse, yaşamın anlamı sorularına bırakır. Bu sorulara gömülmüş herhangi bir sanatçı/düşünürün dinden başka hiçbir düşünce akımıyla sınıflanamazlığı iddia edilebilir. Dinsel düşüncede estetik yaratı ve bunun nihai amacı olan katartik esrime, kendinde epistemik belirlemeler taşır, epistemolojiye ontolojinin içinde erir. İlk mitolojilerden en son monoteist dinlere kadar bilinmeyi isteyen Tanrı bilgi, varlık ve esrime'nin birliği olan tek Gerçekliktir ve kurumsallaşan öğretilerin bu birliğin çeşitli öğelerine getirdiği aşırı/bozucu vurgular her ne kadar bu gerçeği uzun bir süre gölgeleyebilse de en azında sanatın özgürleştirici arayışında uzun süre saklayamazlar. (Nasr, 1983: 1).

Sonuçta bahsettiğimiz bu dönüşümün Tolstoy'un önceki yaşamında zaten yoğun olarak yaşananlardan kaynaklandığını görmek zor değil. Hamburg, Medzhibovskaya'dan alıntıyla Tolstoy'un yaşamının yoğun olarak son 31 yılını kapsayan bu dinselliğe dönüşün bir anda meydana gelmediğini, olsa olsa Tolstoy'un gözlemci ve asker olarak katıldığı Kırım-Türk savaşı sırasında yaşadıklarının bunu tetiklemiş olduğunu belirtir. (Hamburg, 2010: 138-139). Savaşta tanık olduğu vahşetin etkisi Tolstoy'un sanatı kadar dinsel arayışını da etkiler ve bu ikisi arasındaki bir bağlantı, romancı Tolstoy'la düşünür Tolstoy'u birbirinden ayırmamızı engeller. Son çözümlemelerde her felsefe ya da yazın türü, özünde bu gerçek arayışı-



nın bir bölümünü taşır. Burada sanat, bilgi, varlık ve esrime'nin tek gerçek olduğu Tanrı arayışının belirginleştiği acılara katlanma şekli olarak görülebilir. Bu anlamda sanatçının felsefi/düşünsel/dinsel arayışı, sosyolojik bakış açısını zorlayacak bir karmaşıklık içerir ve olasılıkla çağının alt-yapı-üstyapı ilişkilerini açıklayan toplumsal akımlar içine, en azından sanatçının sunduğu perspektif zenginliğini ciddi bir şekilde göz ardı etmeden sıkıştırılmaz.

Bu perspektif zenginliğinin Tolstoy'u anarşizm'den çok Nietzsche'ci düşünceye yaklaştırdığını savunabiliriz. (Riser, 2006: 277-294). Her ne kadar postmodern anarşizm bu ikisinin yöneştiği tezlerini savunsa da Nietzsche de Tolstoy gibi anarşizm ve benzeri akımları eleştirmiştir (Call, 2001: 48-76). Ortak noktaları öncelikle her ikisinin de “kendilerine sunulan Tanrı” yı yok sayarak bu inanç alanını temizlemekle işe başlamalarıdır.

Tolstoy, Nietzsche'yi ilk okuduğunda derinden etkilenir ama bir süre sonra bu etki yerini acımaya/küçümsemeye bırakacaktır; Batı toplumu nasıl olur da Nietzsche gibi zavallı düşüncelere değer vermektedir? Daha sonraları da yazar bir zamanlar 'Nietzsche'den bu denli etkilenişinin nedenleri üzerine kafa yormak, bu sevgiyi gerekçelendirmek için hiç de istek duymaz; bununla beraber Tolstoy ve Nietzsche yine *ying yang* simgesiyle anılabilecek bir ikiliyi anımsatır. Nietzsche'de dünyanın metafizik olmayan sanatsal bir görüşüyle “yaratılan” değer, Tolstoy'da dinin teolojik öyküleri dışlanarak “keşfedilen” hakikat olarak dile geldiği iddia edilebilir. Bu anlamda hem Tolstoy'un, hem de Nietzsche'nin dine yönelttiği eleştiriler, anarşizminden farklılık gösterir. Anarşizm, tarihsel/kurumsal çarpıtmalardan arındırılmış bir din ideali peşinde hiçbir zaman olmamıştır zira egemen erk ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın bir baskı aracı olar iş görür. Bu anlamda anarşizme Nietzsche'nin getireceği en iyi eleştiri, Zerdüşt ün ağzından ona “Neden özgür değil, neye özgür?” sorusunu sormak olurdu (Nietzsche, 1997: 65)

##### 5. Anarşizm mi Süregiden Felsefe mi?

Buraya kadar bir ön-sonuç olarak Tolstoy'u belli bir düşünce akımına yerleştirmenin zorluğunu bir kere daha vurgulayabiliriz. Ama mutlaka bir sınıflama yapmamız gerekseydi, bunu Süregiden Felsefe (Perennial Philosophy) başlığı altında yapmamız daha uygun görünüyor. Bu felsefe temel



olarak Tolstoy'un iine dođduđu entelektel atmosfere hakim olmuř olan indirgemeci /pozitivist bir deđerlendirme anlayıřına karřıdır. Buna bazı Marxist yorumcuların altyapı- styapı iliřkilerini ozmlerken sergiledikleri ařırı indirgemeci tutumunu da ekleyebiliriz. Nasıl ki aziz Augustine'de de psikanalizin ođelerini bulmamız onu dinsel kkenlerinden ayrı bir sınıflamaya yerleřtirmemizi engelliyorsa, Tolstoy'un da ađının akımlarıyla kesifen dřncelerinden tr anarřizm kuramına sıkıřtırılması dođru olmaz. Perennial (Sregiden) gereklerin diđer savunucuları gibi Tolstoy'un da tm yařamını adadıđı geređin, inancın ve inancın geređinin tm dinlere dađılmıř ođretileri dıřında bir isimle anılmasının yanlıř olacađını dřnyoruz.

Tolstoy'u Sregiden Felsefe sınıflamasında grmenin en nemli desteđi muhtemelen yařamının son dnemini yođun olarak geliřtirmeye ayırđıđı *Wisdom of Calender* adlı eserinde grebiliriz. Bu nedenle bu yazı Tolstoy'u sınıflamada son sz yazarın Aralık 1902 tarihinde yazmaya bařlayıp hayatının son on beř yılını derlemekle geirdiđi en son kitabına, *A Calender of Wisdom'a* bırakmayı uygun gryor. Kitabı İngilizceye aktaran Sekirin, kitabın ilk baskısının 1904 ıktıđını, en son geniřletilmiř 1912'deki baskısından sonra Devrim sonrası Sovyet rejimi tarafından ierdiđi metafizik/ ruhsal/tinsel eđilim ve ok sayıda dinsel alıntılardan dolayı yasaklanmış olduđunu belirtir. Kitap'ta din, felsefe ve dnya edebiyatından alıntılar var ama bunlar kaynak eserlerin zgn hallerinden ok Tolstoy okumaları olarak aktarılmıř; Tolstoy nszde bu hakkın bir yazara tanınabileceđini sylyor. Tolstoy'un son beř yılında okumaktan en ok hořlandıđı kitap olan *Calender'in* gncellenmesi yařamının sonuna kadar devam etmiř. (Tolstoy, 2001)

Tolstoy'un bu kitapla yaptıđı dnya dinlerinden derlemeyi yıllar sonra Aldous Huxley 1947'de *Sregiden Felsefe (Perennial Philosophy)* ve 1981'de Whitall N. Perry *A Treasury of Traditional Wisdom (Kalbe Dniř)* kitabıyla yapar. Huxley kitabına Tolstoy'dan bir alıntı da ekler (Huxley, 1947: 195). Sregiden Felsefe, Smith'in szleriyle bugn Batı'da bir avu felsefeciden bařka kimsenin ilgi gstermediđi metafizik temelli bir tezle ortaya ıkar: *Sophia Perennis* ya da *Religio Perennis* felsefe tarihinin dnemsel modaları bir yana, en bařından beri bazı savların srekli olarak var olageldiđini ileri srer. Terim ilk nce 1714 te Steuco, daha sonra da Ficiano tarafından





kullanılmış; 20.yy'da Guenon, Schuon ve Coomaraswamy ve Nasr'ın adlarıyla Gelenekselci okul olarak anılıyor. Burada (anlaksal sezgi/intellectual intuition) yoluyla bilinecek bir Tanrı'nın ve tüm dinlere dağılmış tek ve evrensel bir din'in varlığı söz konusudur. (Smith, 139-156).

Gerçekten de Tolstoy'un yaşamının sonuna kadar devam etmiş olan bu arayışı, aslında Gelenekselcilik'te anlatımını bulan tarihsel ve kültürel'i aşan ontolojik metafizik bir öz arayışı olarak görülebilir (Diaz, 2010: 910-913). Süregiden felsefe bu özün farklı dinsel geleneklere dağılmış olduğunu savunur. Yaşamının sonuna kadar tutkulu bir gerçek arayışını bu çizgide sürdüren Tolstoy, böylece yaşamının sonuna kadar *Calender*'a yeni sözler eklemeye devam eder çünkü ona göre "her gün dünyanın en bilge insanlarıyla ilişki kurmaktan daha değerli ne olabilir?" (Tolstoy, 2001)

Peki bu derlemede Tolstoy nasıl bir Tanrı kavramsallaştırmasına varacaktır? Her şeyden önce Tolstoy'un Tanrı'sı pananteisttir: Tanrı'nın her şeyde, her şeyin de Tanrı'da olduğuna inanır, başka bir deyişle Tanrı hem içkin (imminent) hem de aşkındır (transcendent). Her şeyi Tanrı'ya eşitleyemeyiz ama panteist düşünceye karşı olarak 'her şey Tanrı'dır' da diyemeyiz. Tanrı yaşayan bir bütündür, uzay ve zaman dünyasının dışındadır ama tüm uzay ve zaman dünyası Tanrı'dadır. Bu Tanrı hem A-dır, hem de A-olmayan. (Gustafson, 1986: 101)

Bu belirlemelerle (teolojik özelliklerinden soyutlanmaları koşuluyla) monoteist dinlerin Tanrı kavrayışlarına yaklaşan Tolstoy, muhtemelen Guenon, Schuon ya da Nasr'ın süregiden felsefe (Perennial Philosophy) okulu içindeki Tanrı kavramsallaştırmalarını onaylayacaktı. (López-Baralt, 2001: 400). Gerçekten de Yury'nin makalesi Huxley-Tolstoy benzerliğine yoğunlaşır ve bu iki düşünür-yazarın Doğu ve Batı dinlerini bir araya getiren derlemeleriyle tek Tanrı'nın ve tek bir dinsel gerçeğin izini sürdüklerini belirtir (Yury, 47). Bu saptama aslında benzerlerinin hemen hemen tüm dinsel geleneklerde yaşandığını tahmin edebileceğimiz "Tolstoy'un hangi dine ait olduğu" gibi gereksiz tartışmalardan uzak kalmamıza yeterdi, zira bu arayış içerisinde Tolstoy'un sürekli evrilen bir dinsel yaşantının gözlemci/tarihçisi olduğunu söyleyebiliriz ama varacağı durağı isimlendirmeye çalışmak (anarşizm, Budizm, Hıristiyanlık, İslam), tamamen yanlış olmasa da dinlerin temel olarak her bireyde başlatmayı amaçladığı arayış idealine ters bir tavır olur. Nihayetinde kendi süregiden felsefe/ dinsel



sorgulama izleđinin yařamının o dneminde vardığı ařamada kendisine grlen en st dinsel gerek/deđer nereden gelirse gelsin Tolstoy bunu kabul eder gibi grnr. Denner, Tolstoy'un Devrim sonrası, zellikle 1920'de yapılan lm yildnm kutlamalarında aıka arpıtılan bir Tolstoy imgesinin artık sorgulanmaya bařladığından sz eder: Tolstoy gerekte kimin tarafındaydı, devrimci barikatların hangi yanında duruyordu? (Denner, 2010: 224-226) Bu anlamda Tolstoy'un, Rusya'da Devrim sonrası aydınlar arasında sorgulandığı gibi devrimci perspektiften "barikatların řu ya da bu yanına" deđil, tek bir Din kavramının savunulduđu her yerde olduđu sylenebilir ve belki de en gzel ifadesini Hermes'in Tanrı'yı anlamamız iin ne yapmamız gerektiđine iliřkin szlerinde bulur:

Tm niteliksel zıtlıkları, sıcak ile sođuđu, kuru ile yařı kendinde bir araya getir! Dřn ki aynı anda her yerdesin; karada, denizde, havada...Dřn ki daha dođmamıřsın, rahimdesin, gensin, yařlısın, lsn, lm tesi alemdesin...Btn bunları; btn zaman ve mekanları; btn cevher, vasıf ve ycelikleri aynı anda beraberce kavra zihninde! İřte o zaman Tanrı'yı idrak edebilirsin. (Perry, 2010: 169)

Tek bir insanlık dininde btnleřmeye ynelen bu kapsayıcı dinsel yařantı, Tolstoy'un estetik yaratı anlayıřıyla da desteklenir. Emerson, Maslow'dan alıntıyla estetik yaratının en u noktalarında ruhsal durumun bir yandan bir benlik olarak kendi teklığını korusa da aynı zamanda bařkalarıyla birleřmeye yneldeđini belirtir. Bylece ruh daha btn, birleřmiř, benliđi ařan ve kendini unutan kendine zg bir yařantıya evrilir. Bu anlamda estetik, (anarřizm ve benzeri tezlere hi de ihtiya gstermeyecek) kendine zg bir politikayı birlikte getirir ve sanat tıpkı din gibi ister bencil olsun ister zgeci, tm insanlarda var olan dođal farklılıklardan bir birlik duygusu yaratarak birlikte yařamamıza yardımcı olur. (Emerson, 2002: 249-250)

Tolstoy bu birleřtirici idealle ve arlık rejimi, kapitalizm ve bunların smrsne alet olmuř bir kilise kurumuna karřı duruřuyla tm halka mal olmuř bir kiřilikti ve hem yeni dzenin hazırlanmasına hem de bundan sonrasına olası katkıları yok sayılamazdı. Yine de dinsel ideallere sıkı bir řekilde bađlı ve řiddet karřıtı sylemiyle besbelli ki yeni dzenin kendisine karřı belli bir mesafe koymasını gerektirecek 'gerici' bir gt. Bu bađlamda dzenin resmi kltr politikasının Tolstoy'a ynelik eleřtirileri



onun köylüler üzerinde olmasa da aydınlar üzerindeki etkisini kabul eder ve bunun devrimin amaçlarını geciktirebileceğini savunur. Böylece Devrim, dönemin ihtiyaçlarına uydurulmuş bir Tolstoy imajını bir ölçüde desteklemekle birlikte ondaki “vicdanı ve enerjiyi tüketen bu çekici ve bozguncu Tolstoy-inançlılığına karşı savaş ilan” edecektir. (Denner, 2010: 229-230, 238-240)

Tolstoy’daki özgürlük arayışı, toplumculuk ya da anarşizminden farklı olarak her zaman bir içe yönelişi ve arayışı gösterir. Her durumda politik sistemden, yönetimden, kısacası dışsal her tür baskılayıcı otoriteye karşı bir savaşımın programını savunmaktan çok, gerçek ve ona ait tüm değerler adına içsel bir özgürleşmeyi savunan bu arayış, bir anlamda kurtulunması gereken “baskılayıcı” düzenin hiç de öyle politik düzen, devlet biçimi vb. dışarılarda bir yerlerde olmayabileceğinin altını çizer. Böylece mistik dinlerde dış dünyanın içselleştirilmiş bir kopyasının insanda zaten bulunduğu tasarımı da, Tolstoy’un eserlerinde yankısını bulur.

### Sonuç

Her dönemi etkisi altına alan “moda” felsefeler, yüzyıllardan beri sürüp gitmekte olan ortak temaları ister 60 yılların moda paradigması varoluşçuluk etiketiyle isterse 19. ve 20. yüzyıllarda kuramsal bir dile kavuştuğu iddia edilen anarşizmle geri dönüşüme soksunlar, geleneksel/dinsel düşüncenin insan doğası anlayışından ya belli ölçüde pay alacak ya da farklı sözcüklerle onunla ortak değerleri savunacaktır. Nasıl Varoluşçuluk etiketiyle giden bazı düşünsel akımlar süreç içinde kendilerini idealist felsefelere bağlayarak tanımlamışlarsa (Kierkegaard, Jaspers, vb), anarşizmin tarihçilerinin de besbelli ‘dinsel anarşizm’, vb. gibi isimlendirmelerle belli bir tarihsel döneme ait bir akıma epistemik bir meşruluk kazandırmaya çalışmış oldukları söylenebilir. Tolstoy’un arayışıysa her şeyden önce tutarlı bir süreklilikle kaynağa yönelmiştir ve bu arayış farklı dinlere, en son Azerbeycan’da yayınlanan bir çalışmaya göre de sonunda İslam’a yönelir; Tolstoy’a ait Hadis derlemesi de ileriki çalışmalarda düzeltilmesi mümkün çeviri yanlışları bir yana, tüm dinlere açık bir zihniyetin bir uğrağı olarak değerlendirilmelidir. Bu da aslında tüm dinlere dağılmış tek gerçeği bulma çabasının zorunlu bir uğrak noktasıdır ve bu anlamda hiç de şaşırtıcı gelmeyen bir durumdur (Bengi, 2005: 56)



Bu arayıřta Tolstoy'un anarřizm vb. toplumsal/politik bir akımla anılması kadar herhangi bir dine ne kadar mal edilebileceđi benzeri tartıřmalar da anlamsız geliyor. Zira bu isimlendirme sanatçının arayıř tutumunu ikinci plana iterek yařamının bir dneminde rettiđi sylemlerinin genelleřtirilmesi ya da yadsınmasını gerektirir. Pek çok dinsel dřnce, din konusunda arayıřın kendisini varılması amaçlanan gerçeklik dzeyinden bađımsız olarak kendinde bir deđer olarak grr. Bu dur durak bilmez arayıřın insanı olan Tolstoy da bylesi bir 'yolda olma' tutumuyla insanlıđın ađzına çiđnenmiř, yutulmaya hazır din lokmaları koymaz, koyulmasını da savunmaz, çnk bunun kkendeki dinin yaratmayı amaçladıđı inanç yařantısına ters olduđunu savunur. Tm peygamberlerin iletlediđi tm dinler, inancın tutkuyla yařanan çok seçkin bir biçimine iřaret etmiřlerdir, bu da tm tutkusunu inanca koymayan birinin inandıđının bile sylenemeyeceđi řeklinde zetlenebilir. Bu tutku, dinin kitlelere seslenip onları kazanmayı amaçladıđı biçimsel sadeleřmelerden /dogmalardan farklı olarak, zaman zaman karřıtmıř gibi grnen akımları bile kendi iinde eritebilecek bir yorum geniřliđine uzanır. Bu anlamda anarřizm, Tolstoy'a sahip ıkabilir ama bunun tersini beklemek zor. Aynı řekilde, Aydınlanma geleneđinde Sweedenborg'da kendini gsteren dinlerin temelde btnlđn savunan yorum, Dođu geleneđinde Rumi'yle, Batı felsefesinde ise *Byle Buyurdu Zerdřt'*le rneklenen "Nietzsche'ci din" benzeri paradoksal tezlerde ortaya ıkar (Lampert, 2016: 133, 147). Her durumda Tolstoy'un, řu ya da bu dnemde savunduđu tezler, farklı dřnce akımlarını desteklemiř gibi grnse de Tolstoy bunların hibirinde, zellikle de anarřizmde durmaz. Bu anlamda Tolstoy'cu dřnce olarak řu ya da bu zamanda savunduđu tezlerin genelleřtirilerek tamamlanmıř bir đreti ya da bu đretinin destekçisi olarak sunulması yanlıř olur. Her durumda en gerçekçi yaklařım, Tolstoy'un srekli evrilen dřncelerinin ulařtıkları son noktadan geriye dođru deđerlendirilmeleri olacaktır.

Halk arasında yaygınlařtırılmaya alıřılan Tolstoy imgesi ne olursa olsun, Tolstoy'un geriye bıraktıđı en nemli mesajlardan biri anarřizmin kuram ve projesinin ok tesine geen "hakikat" arayıřıdır. Bu srete vardıđı en son ařamada Tolstoy'un savunduđu, ne pahasına olursa olsun gerekleřtirilmesi gereken toplumsal bir bařkaldırı ya da bir "bařsızlık" đretisi deđil, bařlangıtaki bozulmamıř biçimiyle "yařantılanacak" bir



dindir. Bu din ister Budizm ister Hıristiyanlık isterse İslam olsun, mistik öğelerinden arındırılmalı, teolojik/metafizik söylemlerinin ötesinde tüm yaşama anlamını veren tek bir sevgi Tanrı'sının dini olarak anlaşılmalıdır. Böylece Tolstoy hayatının sonuna kadar belirli bir toplumsal kurama ya da dinsel öğretiye bağlanmaktan çok sevgi üreten, birleştirici bir "din" kavramını yaygınlaştırmaya çalışır. Bu süreçte kullanılacak araçlar, bu amaç kadar değerlidir ve bu yüzden Tolstoy Gandhi'nin pasif direnişini över (Murthy, 1987: 28). Birleştiriciliğe yaptığı bu vurgu nedeniyle anarşizm dahil olmak üzere Tolstoy'la ilgili tüm sınıflamalar ikincil bir önem taşır, onun hangi dine ait olduğu ya da olmadığı, tarihsel çalışmaların bile kesinlikle aydınlatamayacağı bir yön olarak kalabilir. Ama Tolstoy'la ilgili yapılacak herhangi bir çalışma ister anarşizm isterse başka bir kuramla ilişkisi olsun, şu belirleyici vurguyla bitirilmezse ciddi bir eksiklik taşıyacaktır:

Sadece Tanrı'ya inandığım anlarda yaşamış olduğumu hatırladım. Bu, geçmişte nasılsa, bugün de öyleydi. Yaşamak için Tanrı'nın varlığının farkında olmaya ihtiyaç duyuyordum. Onu unutmaya, ya da onu inkar etmeye göreyim; ölüyordum, Bu canlanma ve ölme de neyin nesi? Tanrı'nın varlığına olan inancımı yitirdiğimde yaşamıyorum. Şayet Onu bulmaya yönelik içimde bir umut kırıntısı olmasaydı kendimi çoktan öldürmüştüm. Sadece O'nu hissettiğimde ve bulmaya çalıştığımda yaşıyor, gerçekten yaşıyorum. "Daha ne arıyorsun?" diye haykırdı içimdeki bir ses. "Bu O. O, onsuz yaşanılmayandır. Yaşamak ve Tanrı'yı bilmek aynı şeylerdir. Tanrı var oluştur." "Tanrı'yı arayarak yaşadın mı, bir daha Tanrısız yaşayamazsın." Ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde, içimdeki ve etrafımdaki her şey aydınlandı ve bu ışık beni bir daha terk etmedi. (Tolstoy, 2006: 74)

### Kaynaklar

- Atack, I. (2019). Tolstoy's Pacifism and the Critique of State Violence. *Pacifism's Appeal: Ethos, History, Politics*. (Eds. J. Kustermans, T. Sauer, D. Lootens & B. Seggaert). Cham: Palgrave Macmillan, 81-102.
- Aydin, M. (2008). *Augustin et Tolstoï: Confession, Littérature, Philosophie*. <https://journals.openedition.org/appareil/282>.
- Bengi, A. B. (2005). *Tolstoy'un Cevabı*. İstanbul: E Yayınları.
- Berlin, I. (1997). *The Proper Study of Mankind*. New York: Farrar, Straus and Giroux.



- Boot, A. (2009). *God and Man According to Tolstoy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Call, L. (2001). Toward an Anarchy of Becoming: Postmodern Anarchism in Nietzschean Philosophy. *Journal of Nietzsche Studies*, 21, 48-76.
- Denner, M. A. (2010). The "Proletarian Lord": Leo Tolstoy's Image During the Russian Revolutionary Period. *Anniversary Essays on Tolstoy*. (Ed. D. T. Orwin). Cambridge: Cambridge University Press, 219-244.
- Diaz, M. D. (2010). Traditionalism. *Encyclopedia of Psychology and Religion*. (Eds. D. A. Leeming, K. Madden and S. Marlan). New York: Springer, 910-914.
- Dierse, U. (1971). Anarchie, Anarchismus. (Hrsg. J. Ritter). *Historisches Wrterbuch der Philosophie*, Band 1. Basel: Schwabe & Co., 267-294.
- Emerson, C. (2002). Tolstoy's Aesthetics. *The Cambridge Companion to Tolstoy*. (Ed. D. T. Orwin). Cambridge: Cambridge University Press, 237-251.
- Fromm, E. (1962). *Beyond the Chains of Illusion: My Encounter with Marx and Freud*. New York: Continuum.
- Gandhi, M. K. (1951). *Non-Violent Resistance*. New York: Schocken Books.
- Gorki, M. (2003). *Tolstoy'dan Anılar*. (ev. A. Gktrk). İstanbul: Adam Yayıncılık.
- Gustafson, F. (1986). *Leo Tolstoy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hamburg, G. M. (2010). Tolstoy's Spirituality. *Anniversary Essays on Tolstoy*. (Ed. D. T. Orwin). Cambridge: Cambridge University Press, 138-158.
- Huxley, A. (1947). *Perennial Philosophy*. London: Chatto and Windus.
- Kranz, W. (1984). *Antik Felsefe: metinler ve Açıklamalar*. (ev. Suad Y. Baydur). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
- Lampert, L. (2006). Nietzsche's Philosophy and True Religion. *A Companion to Nietzsche*. (Ed. K. A. Pearson). Oxford: Blackwell Publishing, 133-147.
- Lpez-Baralt, L. (2001). Knowledge of the Sacred: The Mystical Poetry of Seyyed Hossein Nasr. *The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr*. (Eds. L. E. Hahn, R. E. Auxier and L. W. Stone). Illinois: Open Court Publishing, 393-419.
- Marshall, P. (2008). *Demanding the Impossible*. London and New York: Harper Perennial.
- Maude, A. (1987). *The Life of Tolstoy, Volume I: First Fifty Years*. Oxford: Oxford University Press.



- Meltzer, A. (1996). *Anarchism, Arguments for and Against*. San Francisco: A. K. Press.
- Morson, G. S. (1998). Tolstoy, Count Lev Nikolaevich (1828–1910). *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, vol. 9. (Ed. E. Craig). London and New York: Routledge.
- Murthy, B. S. (1987) *Mahatma Gandhi and Leo Tolstoy Letters*. Cleveland and New York: Long Beach Publications.
- Nasr, S. H. (1983). *Knowledge and the Sacred*. Lahore: Suhail Academy.
- Nietzsche, F. (1997). *Böyle Buyurdu Zerdüşt*. (Çev. T. Oflazoğlu). İstanbul: Milli eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Nietzsche, F. (2002). *Gay Science*. (Trans. W. Kaufman). New York: Vintage Books.
- Perry, W. N. (2010). *Kutsal Bilgelik İnzinde: Kalbe Dönüş*. (Çev. M. Küçüköglü). İstanbul: Kurtuba Kitap.
- Riser, J. (2006). Modes of Dissent: Nietzsche and Tolstoy. *History of Philosophy Quarterly*, 23 (3), 277-294.
- Schimmel, A. M. (1982). *Tasavvufun Boyutları*. (Çev. E. Gürol). İstanbul: Adam Yayınları.
- Meltzer, A. (2010). Was Tolstoy an Anarchist? The Two Caricatures of Anarchism. Kate Sharpley Library. Accessed date: 02.04.2010. <https://www.katesharpleylibrary.net/ffbgxz>.
- Tolstoy, L. (2006). *İtirafımlar*. (Çev. İ. Özdemir). İstanbul: Antik Kitap.
- Tolstoy, L. (1990). *Government is Violence: Essays on Anarchism and Pacifism*. (Ed. D. Stephen). London: Phoenix Press.
- Tolstoy, L. (2001). *Wisdom of Calender*. (Trans. P. Sekirin). New York: Scribner.
- Tolstoy, L. (2003). *Bilgelik Takvimi*. (Çev. A. Eker). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
- Woodcock, G. (1962). *Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements*. New York: Meridian Books.



**z:** Bu yazıda Anarşizm literatrnde sıklıkla karřımıza çıkan ‘anarşist Tolstoy’ sınıflamasını eleřtiriyor, bunun yanlıř bir isimlendirme olduėunu savunuyoruz. Bilindiėi gibi tarihsel geliřimi iinde kendisini birok akımla iliřkilendiren anarşizm, sre iinde řekillenmiř kuramsal yapısında belirsizlikler sunar. Sz konusu olan Tolstoy olduėundaysa anarşizmin savunucuları bile Tolstoy’un ‘anarşizmini’ tartıřma konusu yapmıřlardır. Makale Albert Meltzer’in ‘anarşist Tolstoy’ isimlendirmesine ynelttiėi eleřtirden yola ıkarak, byle bir iliřkilendirmenin yanlıřlıėını temellendirmeye alıřıyor. Anarşist kuramın iinden gelen bu eleřtirilere ek olarak, Tolstoy’un yařamını adadıėı insanlık/sevgi dini idealinin/kavramının geleneksel kkenleri de Tolstoy’u bir anarşist olarak sınıflamamızı imknsız kılmaktadır. Tolstoy’un entelektel ve ruhsal anlamda tm yařamını adadıėı mcadelenin bu kkenleri gz nne alındıėında yazar/dřnr Tolstoy anarşizm geleneėinden ok ‘sregiden felsefe’ geleneėine ait olarak grlmelidir.

**Anahtar Kelimeler:** Tolstoy, anarşizm, din, sregiden felsefe, Tanrı.

